

# Den Blå Globus

teater på Thisted Friskole februar 2020

*Begyndelse*

*Børnene står ved et bord, Søren i midten pakker pakker op*

Barn: hey hvad har din mor givet dig?

Søren: min mor ville vist give mig min gave senere

Barn: sådan gør vi da ikke i min familie.

Søren: når okay? hvordan gør I da!

Barn: jeg åbner gaverne ved min seng når jeg vågner.

Søren: hey mor, havde du ikke også en gave?

Mor: nåh ja. nu er det tid til du åbner din gave.

Søren: tak mor!

Mor: skynd dig at åbne den.

Søren: en globus!

Mor: ja du har set på den, hver gang vi gik forbi genbrugsbutikken hvor den var vinduet.

Dreng: nåh, ja jeg så lige på globussen.

Mor: du har sagt så mange gange du ønskede dig den.

Søren: når ja.

Sebastian: Jeg kunne godt tænke mig at komme til America, så kan jeg se Frihedsgudinden

Julie: Og jeg vil gerne til Grønland

Sophia: Åh ja så kan du se indlandsisen

Alberte: Jeg har set en film om regnskoven, det kunne være spændende at komme til Brasilien

Axel: Eller til Australien,

Sebastian: ha! ja, så kunne du bokse mod en kænguru

*Alle griner*

Mor: så er det tid til at I skal hjem.

Søren: hej hej alle sammen vi ses i skole!

Barn: hej hej!

Sebastian Alberte B. Sofia Axel Julie F. Emma H. Katrine Laura T.
--

Mor: Se som tiden flyver det er allerede aften, det er sengetid, gå ud og tag nattøj på. (reder sengen, Søren lægger sig) så kan du gå på udflugt på din globus i morgen.

Søren: okay!

Mor: hvordan har jeg været så heldig at få sådan en dejlig dreng som dig!

Søren: Det ved jeg ikke!

*Søren vender sig på siden og sover*

Ole: så sov nu og drøm sødt

Moder Jord: Sikken en sød dreng, og han har ønsket sig "Moder Jord" i fødselsdagsgave, jeg er smigret

Ole: jamen, han bliver da ikke meget klogere på jorden ved at kigge på en globus

Moder Jord: skulle vi ikke sende ham en tur jorden rundt, så kan jeg også følge med i hvad der sker rundt omkring. Jeg synes det brænder lidt her og der, jeg er bange for, at det er ved at gå galt

Ole: god ide, jeg kunne også have lyst til en jordomfart, jeg finder på noget. *Kravler ned og fjerne landene*

# Søren vågner om natten

*Sætter sig op i sengen*

Axel Laura T.
------------------

Søren: ÅÅh der står min globus, jeg ku` godt tænke mig at rejse over HELE verden (*Sætter sig op i sengen*)

Hvad! Hvor er alle landene blevet af – der er ikke en eneste verdensdel tilbage

Ole: Nej, hvis du vil have dem tilbage, så må du med ud og finde dem

Søren: (Forskrækket) Hvem er du, og hvad mener du? (*Søren rejser sig Op at stå*)

Ole: Jeg er Ole Lukøje, og jeg mener at hvis du vil have alle verdensdelene tilbage, så må du tage med mig ud og besøge dem alle

Søren: Mener du virkelig det! Skal jeg ud og rejse?

Ole: Ja, det mener jeg, lad os komme afsted

Søren: Nu, jamen det er jo midt om natten!

Ole: Natten er det bedste tidspunkt at rejse på

Søren: Nej hvor bliver det sjovt!

Ole: Kom Søren, så tager vi afsted (*rækker hånden ud mod Søren, og så tager de afsted*)

## Afrika

Ole: Nu er vi vist i Afrika

Søren: Tak! (*til Ole*) hvad laver vi her?

Ole: du skal skaffe Afrika til din globus

Søren: Nåh ja

Høvding: velkommen til vores landsby

Søren: Goddavn har I Afrika til min globus

Høvding: ja det har vi skam

Søren: så ønsker jeg Afrika til min globus

Høvding: Okay, men først må du konkurrere mod vores bedste danser i landsbyen. Du skal konkurrere med selveste Tarzan.

Moder Jord: Tarzan min dejlige dreng – skynd dig ned og vis dem, hvordan et rigtigt naturbarn er

### Trommespil

Tarzan er vild og slår sig på brystet og råber sit krigshyl

Nogen hiver Søren med ud og danse og resten sætter sig med trommer

Tarzan springer rundt, danser og råber, Søren danser Fortnite

Tarzan ligger forpustet på scenen

Høvding: Du vandt helt sikkert dansekurrencen, Det var nogen superseje moves, kunne du ikke lære os dem?

Ole til Søren: det betyder at du kan få Afrika tilbage på din globus.

Høvding: som lovet får du Afrika.

*Høvdingen giver Søren, Afrika som Søren sætter på globussen*

### SANG

Høvding: Farvel og tak for besøget kom godt videre.

Ole og Søren: Farvel

Signe V. Alberte T. Ida Alma Julie F. Sigrid Katrine Alberte B. Axel Laura T. Anton Luna Josephine Nanna Stine
--

# Sydamerika - Brasilien

*Ole Lukøje og Søren kommer til Brasilien.*

Søren: Hvor er vi nu?

Ole: Vi er i Brasilien, det ligger jo i Sydamerika.

*Ole og Søren går hen til præsidentens hus, præsidenten sidder bag et skrivebord og ser meget sur ud.*

Isabel: Hr. Præsident, her er resultaterne fra denne måneds fældninger af regnskoven, alt går som planlagt; men der er mange protester.

Præsidenten /Jair : (meget vred) De åndsvage samba dansende indianere vil ikke lade mig fælde regnskoven, de siger at det er en dårlig ide bare at fælde den for at lave fodboldbaner, men jeg SKAL bruge fodboldbaner!!!

Moder Jord: Det går ikke at de fælder alle mine smukke, grønne regnskove, Greta, du må ned og prøve at råbe dem op:

Greta: how dare you. Killing our threes.

*Greta går igen.*

Søren: Hej, hr Præsident Brasilien er forsvundet fra min globus, og jeg ønsker at få det tilbage igen. Kan du hjælpe mig?

Præsidenten: hvis du kan hjælpe mig med at overtale dem der protesterer til at synes at det er en god ide at fælde hele Amazonas regnskoven så vi kan spille fodbold, så må du få Brasilien.

*Isabel der er Jairs sekretær ser flirtende på Søren og fniser mærkeligt. Præsidenten kigger surt på Søren og så på Isabel.*

Søren: Hvordan gør jeg det?

Jair: Det ved jeg ikke, det er ikke mit problem. Du må finde ud af det, hvis du vil have Brasilien.

Ole: kom Søren, vi må finde en måde.

Isabel: Farvel Søren. Vi ses senere. (sukker dybt)

*Søren og Ole går hen til regnskoven hvor indianerne står og holder vagt. (Maskingevær og camouflagetøj).*

Søren: Hej. Mit navn er Søren og dette er Ole. Vi hører at I ikke vil have at regnskoven bliver fældet.

Osos salvejes: Mit navn er Osos Salvejes, og jeg er lederen af denne klan og nej vi vil ikke lade dem fælde regnskoven.

SANG

Søren. Jeg er nødt til at spørger om en tjeneste.

Lauge
Oliver
Signe V.
Stine
Nikoline
Ida B.
Alberte B.
Jonas T.S.
Viktor
Axel
Laura T.
Julie Ø.A.
Josephine
Storm
Katrine

Osos: Hvad kan jeg hjælpe med.

Søren: Jeg har brug for Brasilien til min globus og det er jeres præsident Bolsonares der har den. Vil du hjælpe mig med at få fat i den?

Osos: Ja det vil jeg. Vi er nødt til at bryde ind på hans kontor.

*Søren, Ole og Osos går hen til præsidentens hus. De er i gang med at bryde ind da Jair og hans sekretær kommer ind.*

Jair: Hvad laver I her!

Isabel: Se Søren, han er så modig.

*Søren snupper hurtigt kortet mens Jair råber og Isabel flirter videre, og så er Søren, Ole og Osos væk*

Isabel: vil savne dig for evigt (råber ud gennem vinduet)

*Søren, Ole og Osos står udenfor*

Ole: Tusind tak for din hjælp Osos, vi kunne ikke have gjort det uden dig.

Osos: Det var så lidt.

Ole: Vi er virkelig nødt til at komme videre nu Søren.

Søren: Tak for denne gang.

Osos: Måske ses vi igen.

Søren og Ole: Ja, måske.

*Så forsvinder Søren og Ole.*

# Kina

(Sang)

Drage danserne, danse til sangen

Kejser sidder og græder, ved kejserens side står hans tjener-pff. Dragen står på den anden side af scenen. Drage danserene står og danser på stedet omkring dragen.

Søren og Ole Lukøje går ind på scenen, fra kejserens side. Kejser græder højlydt.

Tjener (til kejser): "shh, der kommer nogle"

Søren og Ole Lukøje kigger på hinanden bekymret. Søren træder over til tjeneren.

Søren: "Undskyld mig, er du kejseren?"

Tjener: "pff"

Søren: "hvem er du og hvorfor siger du pff"

Tjener: "pff"

Søren: "var"

Tjener: "åhh, Ja, han er kejseren og jeg er er hans fineste tjener, pff"

Kejseren bliver ved med at græde.

Ole Lukøje: "hvad er der sket?"

Tjener: "kejseren er kommet til at sælge sin nattergal, pff"

Moder Jord: Hans nattergal?! Det er da min nattergal, og mig bekendt har han aldrig spurgt om lov til at få den.

Søren: "hvorfors har du solgt din nattergal?"

Kejser: "fordi jeg fik denne flotte nattergal i gave fra Japans kejser og så kom jeg til at sælge den gamle"

Ole Lukøje får kejseren til at stoppe med at græde.

Ole: "Er du okay kejser? Har du brug for hjælp?"

Kejseren kigger på Ole, snøfter og gnider sig i øjet (tårer).

Kejseren: "jeg er kommet (snøft snøft) til at sælge min nattergal"

Dragen bryder ind i samtalen, mens den tramper i jorden.

Drage: "du er selv ude om det"

Kejseren krydser sine arm over hans bryst.

Kejseren: "Nej jeg er ej."

Lulu
Thea
Nanna
Bella
Liva
Fie
Alberte M.
Axel
Laura T.
Katrine
Konrad
Alex
Maya
Malou



Dragen: "Det var dig selv der solgte den."

Kejseren: "Ja, men du burde give mig den tilbage, for jeg er kejseren og JEG bestemmer."

*Dragen fnyser*

Dragen: "Ja, og JEG er en drage, langt hævet over jer små mennesker."

*Ole Lukøje træder frem*

Ole Lukøje: "Så rolig nu, er der ikke en måde vi kan løse det her på"

Dragen ser skummel ud. (Hvis der er en måde. Røg eller lys fra munden).

Drage: "Hvis den der lille dreng, kan få nattergalen fra mig, kan du få den tilbage". Dragen lyder lidt flabet og kigger på Kejseren

Kejseren ser skræmt ud. Søren kigger på kejseren.

Søren: "Hvis jeg vinder din Nattergal tilbage, vil jeg have Kina til min globus"

Kejseren nikker med hovedet: Bare jeg får min nattergal igen,

*Han begynder at græde igen, og søren træder frem midt på scenen.*

Dragen brummer og lyset i munden blinker (Cykel lygte???)

Drage: "er du klar"

Søren: "åhh, ja det tror jeg"

Ole Lukøje (til Søren): "du kan godt"

Dragen brummer fornøjet.

Søren og dragen slås (danser) og søren får fat i nattergalen.

Dragen tramper vredt i jorden og brummer.

Drage, (Vredt): "ingen har nogen sinde vundet over mig, MEN jeg er en meget god person. Så jeg vil dog lade dig beholde nattergalen"

Søren (med humor i stemmen): "Tusind tak, du gamle drage"

Drage, mens han tramper i jorden: "Jeg er ik gammel!"

Søren går over til Kejseren, lyset følger ham. Ole Lukøje står ved kejseren, og prøve at få ham til at stoppe med at græde. Tjeneren står helt stille og kigger på publikum.

Ole Lukøje (til kejser): "Det er okay, Søren kommer med din nattergal nu"

Kejseren snøfter

Kejseren: "Hvad?" (Kigger op) "Du fik den! Vandt du virkelig over dragen?"

Søren, lidt stolt: "Selvfølgelig. Her er din nattegal"

Nattergalen: Fløjter

Kejseren: "Tak, Tak, Tusind Tak.

PFF: Her er det land du ville have"

Ole Lukøje klapper Søren på ryggen, og de sætter landet på globussen. De går vejen ud de kom ind. Lyset går mørkt.

Kejseren, Dragen, og drage danserne fjerner Kina ting fra scenen og tager dem med ud.

# Australien

*Søren og Ole Lukøje kommer ind fra den ene side, og ovre i det andet hjørne står der en boksering.*

Søren: Hvad er det der sker derhenne? *(peger over mod koalaerne)*

Ole: Det ved jeg ikke, vi må gå over og se efter.

*De begynder at gå over mod koalaerne.*

Søren: (Forskrækket) Det er koalaer, og der er ild i dem!

Moder Jord: gør dog noget, de stakkels små dyr brænder op

Greta: how dare you. It is you who are setting fire on our world. *(peger ud mod publikum).*

*Greta går ud igen*

Søren: Hvad skal vi gøre Ole, vi bliver nødt til at hjælpe dem. Kan du ikke gøre noget med pumpen der.

*(Peger på Oles pumpe)*

Ole: Nu er den jo ikke *lige* beregnet til at slukke brande med, men jeg kan da prøve.

*Ole sprøjter en masse tryllestøv ud over ilden og den slukker. Alle koalaerne stopper med at løbe, men da de får øje på Ole og Søren begynder de at juble og løber over og krammer dem.*

Koala: Tusind tak!

Ole: Det var da så lidt.

Søren: (Til Ole) Det er da godt nok en smart pumpe du har, sådan en kunne jeg også godt tænke mig.

Ole: *(smiler)* Ja, men nu må vi hellere se at få landet tilbage.

Søren: (Til koalaerne) Ved I hvad vi skal gøre for at få Australien tilbage på min globus.

Koala: Ja, det er kænguruen der har Australien, vi kan føre dig til ham.

Søren: Mange tak.

*Søren og Ole følger efter alle koalaerne hen til bokseringen. De møder crocodile Dundee.*

Søren: hvad er det

Crocodile Dundee: "This is a knife"

Søren: Nå! Ved du hvor kænguruen er

Crocodile: Han er min bedste ven, nu skal jeg finde ham

Søren: Hej, jeg hedder Søren. Er du den kænguru der kan give mig Australien?

Anton
Asger
Axel
Laura T.
Katrine
Josephine
Agnes
Emma Løgstrup
Ida T.
Bella
Fie
Sophia
Klara

Kænguru: Ja. Det er mig der har Australien, og hvis du vil have det, så må du vinde over mig i boksekamp.

Søren: Jamen så må jeg vel gøre det.

*Søren får et par bokser handsker på og stiller sig op i ringen, alle koalaerne står og hepper og hujer, og har en masse bannere med.*

Mand: 3 2 1 begynd

Kænguru: Nu får du tæsk.

*De hopper rundt inde i bokseringen og rammer en gang imellem hinanden, koalaerne jubler og hepper, så rammer kænguru Søren og han falder om. Alle koalaerne buher.*

Kænguru: Så fik jeg dig endelig

*Søren hopper hurtigt op og slår kænguru lige i maven*

Søren: Den der ler sidst ler bedst.

*Koalaerne klapper og hujer, kænguru ligger stadig på jorden og beklager sig.*

Kænguru: Av, av min mave!

Søren: Må jeg få landet nu?

Kænguru: Nej, det her var jo slet ikke meningen. Øv!

SANG

*Søren tager landet ud af kænguruens pung mens den ligger og beklager sig.*

*Søren og Ole siger farvel til alle koalaerne og rejser videre.*

# Amerika

*Ole Lukøje og Søren kommer ind på scenen.*

Søren: hvor er vi?

Ole Lukøje: vi er i Amerika, det frie land.

*Søren kigger rundt og ser Trump med en agent lige bag sig.*

*Der står en turist ved frihedsgudinden.*

*Aliens kommer ind på scenen.*

*Aliens snakker med frihedsgudinden hvorefter de går af scenen sammen mens Søren og Ole snakker.*

*Turist løber over til Trump og hvisker til agenten.*

Turist: Frihedsgudinden er blevet stjålet (hvisker)

Agenten Hvisker til Trump: Mr. President, Frihedsgudinden er blevet stjålet

Trump: WHAT!!!!!!

*Trump bliver fornærmet og ser sur ud.*

*Agenten holder skilte op mens Trump holder tale*

Trump: I have come to deliver some terrible news. Our great country has been robbed. The statue of liberty has been kidnapped by aliens, and I am sure, that the Mexicans, immigrants and liberals are involved. We are ready to retrieve it whatever the cost. And we will make America great again

Greta: shame on you

Trump: den stupid lille girl again!

SANG

Moder Jord: nu har jeg da aldrig. De har bortført frihedsgudinden – til en fremmed planet. Hvilken en barbarisk handling. Jeg finder mig ikke i det. Ole, I må hjælpe os

*Ole Lukøje og Søren går hen mod Trump.*

Ole: kan vi hjælpe jer?

*Agenten tager fat i kraven på Søren*

Trump: you skal hjælpe med at skaffe the statue of liberty tilbage fordi jeg er the president og. Ellers er det bye bye til din lille friend.

Lucas
Otto
Mikkel L.
Oliver
Tristian
Alexander
Lauge
Jonathan
Malou
Julie V.
Axel
Laura T.
Katrine
Josephine
Sebastian
Karla

Søren: okay jeg skal nok gøre det; men så vil jeg også ha' Amerika til min globus

Trump: Okay, fine

*Søren går hen til aliensne.*

Søren: hvor er hun... hvor er frihedsgudinden? (desperat) jeg bliver nødt til at finde hende ellers tager Trump min ven

Aliens: vi har ikke taget hende vi har bare hjulpet hende med at slippe fri

Aliens: hun blev træt af bare at stå

Søren: men..... kan I i det mindste sige hvor hun er?

Søren: Kan I ikke vise mig hvor frihedsgudinden er?

Aliens: Jo, så lad gå.

*Aliens henter Frihedsgudinden frem på scenen.*

Søren: hvorfor gik du med dem?

Frihedsgudinden: jeg blev træt af at stå stille og høre på Trump og hans pladder

Søren: ja Trump er en ond mand, han har taget min ven Ole til fange... Han siger at hvis jeg ikke får dig tilbage så får jeg ikke min ven igen.

Frihedsgudinden: Hm... jeg havde nu ikke tænkt mig at komme tilbage.

*Søren går ned på knæ*

Søren: Kom nu please.

Frihedsgudinden: Okay så, jeg vil gerne hjælpe dig.

Søren: fedt mand

*Frihedsgudinden går tilbage på sin plads og Søren går hen til Trump.*

Søren: Nu er statuen tilbage

Trump: Så tag din lille friend, her er Amerika til din globus

Trump: My great citizens of America. On this day, we have won a huge victory, for we have defeated the Aliens. The people who stole The statue, must clearly hate Americans. But we fought them with all our American power.

*Twittersymbol på storskærm?*

God bless America.

*Skiltene kommer op igen og folk klapper.*

Ole: vi må hellere komme videre.

*Søren nikker.*

# Grønland

*Søren og Ole kommer til Grønland.*

Søren: Jeg kender godt det her land. vi havde om den i skolen til noget der hedder storyline.

*Der sidder nogle inuitter og græder på nogle sten.*

Ole: hvad er der galt?

Inuit: det er havets moder. Hun straffer os ved at tage alle vores fangst dyr og vi ved ikke hvorfor.

Søren får en ide: hvis jeg rejser til havets moder og skaffer jeres dyr tilbage vil i så give mig Grønland til min globus.

Inuit: ja gør det, du må skaffe os dyrene tilbage

Mor: I skal den vej over isen, gennem floden og ned på havets dybeste sted.

Moder Jord: se der sidder min kollega havets mor og græder. Men hvorfor Grønlænderne er da ellers gode til at leve i pagt med naturen, jeg mærker næsten ikke, når de går over jorden.

*Søren og Ole rejser til en flod hvor havets moder sidder ved vandkanten.*

Søren: er du havets moder?

Havets moder: ja og hvad gør I her?

Søren: inuitterne spørger hvorfor du har taget alle dyrene fra dem.

Havets moder: de bliver for grådige (siger hun for surt)

Søren: hvad har de gjort?

Havets mor: de fanger mere end de har brug for, og de glemmer at takke for dyrene.

Søren: jamen, hvad skal de gøre

Havets moder: jeg vil give dem dyrene tilbage på en betingelse. De skal huske de ritualer som var engang.

Søren: hvad er det for nogle ritualer.

Havets moder: Der er mange ritualer, dem kender de gamle: de skal altid huske at takke for fangsten.

*Havets moder græder lidt.*

Ole: vi vil sige det videre til inuitterne.

Mikkel I.
Emma L.
Sofia
Ida B. (sang)
Agnes
Axel
Laura T.
Josephine
Liva
Nikoline
Lulu
Tristian
Alexander
Julie V. (sang)



Havets moder: Tak

Søren: skal jeg ikke rede dit hår nu, så dyrene kan blive sat fri?

*Søren tager en kam frem.*

*Havets moder nikker.*

**Alle synger imens Søren redder hendes hår. Det tager lang tid for det er filtret.**

*(der hopper en masse dyr op ad håret)*

Søren: så havets moder, nu er det hår fint igen.

Havets moder: åh mange tak.

Ole: nu vil vi rejse videre.

Søren: farvel havets moder. Vi vil give din besked videre.

Havets moder: farvel.

Havets moder vinker.

Ole: det var godt. Nu må vi hen til inuitterne så vi kan få Grønland til globussen.

*Søren og Ole rejser hen til de før grædende inuitterne.*

Mor: se børn det var dem der skaffede vores dyr tilbage.

*Mor holder armen om en pige.*

Børnene: de er helte.

Mor: Velkommen tilbage

Ole: vi skal hilse fra Havets mor og sige, at I skal huske at behandle dyrene og naturen med respekt.

Greta: shame on you. (holder sit skilt op)

Mor: jeg skal nok søge for at de overholder alle ritualerne.

*Greta går.*

Søren: og så vil vi gerne have Grønland til globussen.

Inuit: arh i skal altså lige klare nogle inuitgames før I kan få Grønland.

Søren: det var ikke aftalen.

Inuit: det er bare ærgerligt. Den første konkurrence er pindetræk med snor.

*Søren og en anden inuit gør sig klar.*

Inuit nr. 2: 3, 2, 1 begynd.

*Søren og en anden inuit kæmper. Søren vinder.*

Inuit: den anden er er pindetræk uden snor.

*Søren vinder igen.*

Inuit: den tredje og sidste er fingertræk.

*Søren kæmper længe men ender med at vinde.*

mor: meget flot. Du har gjort dig fortjent til at få Grønland til din globus.

*Inuitten rækker ham et stykke papir.*

Søren og Ole: tak og farvel.

Moder, barn, inuit og inuit nr. 2: farvel.

*De vinker.*

# Danmark

Ole: Nu skal vi til Europa, hvilket land vil du ha'

Søren: Danmark, selvfølgelig

Moder Jord: DANMARK! Åh ja det er det dejligste af alle lande, det hverken brænder eller noget. Og de bygger vindmøller og smider ikke ret meget plastik i mine smukke have. Er de ikke det man kalder klimadukse - eller er det klimatosser?

Ole: Hvis vi skal til Danmark, så må vi først til Nornerne. De ved alt, hvad der er sket og alt, hvad der skal ske

Søren: de ser virkelig uhyggelige ud

Ole: de er nok også et par tusinde år gamle

SANG

*De kommer til grotten.*

Nornerne: Hvad laver i her i vores grotte?

Søren: Vi leder efter Danmark så jeg kan sætte det på min globus igen.

Verdande: landet ligger i Udgård

Urd: Thor har allerede været der, I skal være klar til at de vil narre Jer, ligesom de narrede Thor.

Skuld: jeg skuer ud i fremtiden, i finder hvad I skal bruge Jorden går ikke under endnu.

*De peger med rystende fingre*

Søren: Tak for hjælpen ses måske en anden gang

Nornerne: ja din skæbne kommer også her forbi igen

Ole: Der kommer vist en Jætte

Søren: Kan du vise os vej til Udgård

Julie: Ja, jeg skal selv den vej

Ole: Hvordan er Udgårdsloke egentlig

Julie: Han er god nok, men det er nok bedst I holde Jer gode venner med ham

*Jætte-Julie viser vej*

*Julie hvisker til Udgårdsloke: Der er kommet fremmede*

Marie Louise
Julie F.
Alberte T.
Sigrid
Frida
Storm
Julie Ø.A.
Laura T.
Axel
Katrine
Emma Løgstrup

*Søren og Ole Lukøje Kommer til Udgårds Lokes slot.*

Udgårdsloke: velkommen her til mit slot i Udgård, lille menneskebarn hæhæhæ.

Søren: Jeg skal bruge Danmark, jeg har hørt du har det?

Udgårdsloke: ja ja; men du får det ikke uden at vise at du dur til noget, for du ser ikke ud af noget, Jeg har tre prøver til dig, bitte menneske.

Søren: jeg er klar, kom du bare med prøverne

Udgårdsloke: Først skal du æde om kap med Lue her, han er bare en lille gut, ham kan du sikkert godt vinde over, ikke? Hæ hæ hæ.

Søren: (hvisker til Ole): det er jo ilden, hvad gør jeg?

Ole: bare rolig, jeg gi'r ham lidt fra paraplyen

(Ole sprøjter på Lue, Søren æder og vinder, jætterne bliver bange)

Søren: Nå nu sover han, så må det være mig, der har vundet

Udgårdsloke: Øh, det var da ikke meningen du skulde vinde din -jeg mener- ja, ja begynderheld, Lue blev vist lidt søvngig, smid ham ud! (Lue smides ud af to jætter)

Søren: Hvad er så den næste prøve

Udgårdsloke: Du skal bare løfte min lille kat her.

*Udgårdsloke ser ondsksfuldt på Søren*

Ole hvisker til Søren og publikum: "Det er Midgårdsormen, jeg bliver vist nødt til at hjælpe her. " (på en eller anden måde bytter Ole katten ud med en anden, måske sprøjter han deres øjne, så de må klø sig)

Udgårdsloke: Ja ja, så for klarede du også den, men den sidste klare du ikke!

Søren: nå så kom med den sidste prøve, jeg har travlt, jeg skal hjem og sove.

Udgårdsloke: du får den sidste prøve: Her er min gamle oldemor, Elde, hende skal du bare brydes med, Hahaha.

Søren: det er der ikke meget ære ved.

*Alle jætterne hylér af grin*

Udgårdsloke: Vi får se lille ven.

Elde, som er et symbol på Alderdommen. Søren prøver at slås mod hende, men bliver hurtigt svag i kroppen. Han giver hurtigt op.

Ole: (til publicum) jeg må vist hjælpe her, jeg må til dværgene efter et styrkebælte.

*Ole forlader scenen*

Udgårdsløke: nånå, så var det ikke så let alligevel var! Hæhæ. Medmindre at du vil prøve igen, så ser det ud til du har tabt.

*Ole kommer tilbage*

Søren, "tag det her bælte på" kvisker hun.

Søren tar bæltet på

Søren: Ok Udgårdsløke, jeg vil gerne prøve igen!

Udgårdsløke ser forskrækket ud, men fniser bare ad ham og lader ham prøve en anden gang

Udgårdsløke: Nå, utroligt, Hæhæ, denne her knægt er vedholdende.

Jætterne hylér igen

Søren vinder imod Elde.

Jætterne hylér og skrigrer

Ole: Nu har han vundet i ærlig kamp

Udgårdsløke: Ok, Ok, jeg hader ærlig kamp, men tag nu bare stykket og skrub af, smid ham ud!

*Udgårdsløke kaster Danmark efter dem og to jætter smider dem på porten.*

*og så drager Søren og Ole Lukøje videre.*

Søren: Nå nu fik jeg samlet alle verdensdelene – tak for hjælpen Ole

Ole: Det var så lidt (går over til Moder Jord)

Søren: Nu skal jeg også hjem og sove

Ole: Det var så det sidste stykke, nu er alt klaret

Moder Jord: Det var dejligt at komme rundt over det hele, og se, at der er nogen, der hjælper med at holde min krop smuk og ung.

Ole: ja ja, nu skal du ikke blive alt for selvoptaget, der skal jo også være plads til at menneskene kan udfolde sig.

Moder Jord: Ja, ja men nu er jeg jo den vigtigste. Uden mig ville de slet ikke have et hjem.

Ole: Hvis du synes.

Moder Jord: Det gør jeg.

Ole: Og du har altid ret.

*Moder Jord nikker.*

# Slutningen

Mor: Er du vågen.

Søren: ja nu er jeg.

Mor: hvad drømte du.

Søren: der var ole Lukøje og Afrika og Grønland, og-og også guderne og øhh og og-

Mor: ja, nu har jeg hørt rigeligt.

Søren: du skulle bare vide!

Mor: ja ja det skulle jeg sikkert.

Søren: det var fantastisk, tusind tak for globussen!

Mor: det var så lidt!

Dreng: i går var den bedste dag i hele verden

Mor: du ved jo aldrig hvad der kommer til at ske i dag min dreng.

Dreng: nej det er også rigtigt.

Mor: nej min dreng fremtiden byder på meget vi ikke ved

-Slut-

Axel Emma H.
-----------------